

I REDAKTIONEN:

Redaktör: SM5KNV Leif 0761 460211
e-mail red.: leif#leif-nordin.se

Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif
Hemsida: www.qsl.net/sk5be
email: sk5be#ssa.se
Byt ut # mot @ i email-adressen

Postadress: NSA, c/o Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping
Månadsmöten: I IOGT-annexet 3:e måndagen i månaden kl. 19.00
(utom jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet).
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R frekvens RV60,
d.v.s. 145.150 MHz in och 145.750 MHz ut. Öppnas med 1750-ton .
Repeatern ligger nere f.n. i väntan på ny plats.

➔ **Stopp-datum till Höstnumret är 2020-09-01** ←

Mötesdagar**Vi avvaktar med klubbmöten tills Covid-19 viruset klingat av!**

Hej!

Här kommer ett sommarnummer av Break-In för att vi inte helt ska glömma bort varandra. Innehåller förhoppningsvis trevlig läsning. Hoppas att vi alla kan träffas i IOGT-lokalen snart igen, men dessvärre dröjer det nog ett tag.

73 de SM5KNV Leif

Här följer en kort presentation av samlingens enda nybörjare kan jag tro.

Radiointresse har jag haft sen barnsben i kombination med ett generellt stort teknikintresse. Passionen har sen hemdatorernas intåg i mitten av 80-talet varit programmering. Av de tidiga hemdatorerna är jag extra fäst vid Commodore 64 och Amiga som fortfarande används ibland för lite demotittande, spelande eller programmering. Jag kom först i kontakt med amatörradio under studietiden på KTH i mitten av 90-talet genom min studiekamrat Martin SM0UOQ. Minns att jag hörde om rävjakt på en VHF-ring och frågade vad rackarns det var. Kamraten berättade om häftiga Yagi antenner, men jag associerade undermedvetet till Maxwells besvärliga ekvationer som jag inte var så road av. Det blev inget av det den gången! :)

Jag fann med tiden att jag behövde en hobby som fungerade med familjeliv och pendling och radioamatör kunde nog vara något. Efter en solsemester till Gran Canaria i februari 2019 där jag intensivt studerade KonCEPT (SSA:s lärobok), trafikhandboken, bandgränser, Q-koder, landsprefix, mm så ordnade Håkan SM5OCK ett provskrivningstillfälle, tackar ödmjukast!

Körde i början lite DMR men har än så länge inte fördjupat mig vidare inom VHF och högre frekvenser. Lite mer aktivitet har det blivit i DX jakten på HF, främst med datamoder efter mycket bra tips från Kjell -CZQ. Har en ICOM 7300 och en Xiegu G-90, bygger enkla antenner och försöker få dem ändamålsenliga. Antennerna sätter jag upp på tomten helt utan träd men med gott radioläge i Nyköping/Örstig.

Allt som allt trivs jag utmärkt med min nyfunna hobby och önskar mig bara lite bättre konds för de kortare HF banden. Tack för väkommandet i klubben och hjälp och tips jag fått under min korta karriär som radioamatör.

Med det lämnar jag över stafettpippen till någon annan hågad skribent!

73 Daniel, SA5DFR

IOGT – huset, nu och förr

av Bosse SM5AXB

Den plats där NSA varit längst tid med sina möten och andra aktiviteter är det hus som ligger med utsikt över Nyköpings hus och ån. Adressen har hela tiden varit Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. NSA har huserat på många andra ställen i staden, Pensionärernas hus, Östra Församlingshemmet och Konditori Berns vid Stadsbrons östra sida. Den som ansvarade för Berns var Göran Johansson, son till konditorn Uno Johansson, som startade rörelsen. Det första stället undertecknad varit närvarande ett antal gånger var på Hemgårdsvägens västra sida. Det var ett 2-vånings bostadshus med källare, där NSA hyrde en lokal. Vi är då inne på tidigt 1960-tal.

Om man letar i boken *"Nyköpings Kulturhistorisk byggnadsinventering"* som utgavs 1979 av Nyköpings kommun, kan man hitta lite ledtrådar om IOGT-huset. De som utförde jobbet var Södermanlands Museum, med tillägget *"Rapport 3"*. Denna skrift tillkom då det rådde ett rivningsraseri i staden under 1960 och 1970 talen. Inget gammalt och fint fick vara kvar. Många hus ansågs omoderna och nedslitna, renovering fanns inte i de styrandes ordlista. Domus-ladorna drabbade många städer och även Nyköping. Man försökte rädda det som räddas kunde i form av dokumentering och det blev Södermanlands Museum som fick leta i de arkiv som fanns tillgängliga.

I ovan nämnda bok på sidan 117 citeras följande: "Tomt 10, V Trädgårdsgatan 2. Samlingslokal, f d bostadshus, av timmer i 2 ½ våning, uppförd före 1830 och ombyggd 1855, 1936. Cementsockel, fasad med gul liggande panel och vita snickerier. Balkong, inbyggd veranda, grönt plåttak."

Men det är inte allt! Tomt 9, hus 1 med adress V Trädgårdsgatan 4 hör också till IOGT. Jag citerar igen: "Bostadshus av trä i 1 ½ våning, uppfört 1885 (arkitekt S G Lindeberg) och ombyggt 1903. Sockel av tuktad sten, gul liggande panel med vita snickerier, glasveranda i 2 våningar. Grönt plåttak."

Det kommer mer! Tomt 9, hus 2 adress som ovan. Citat igen: "Samlingslokal av trä i 1 ½ våning, uppförd 1885 (arkitekt S G Lindberg) och ombyggd 1903, 1932. Sockel av tuktad sten, fasad i gul liggande panel och vita snickerier, frontespis på norra fasaden. Grönt plåttak." Det här var lite torra fakta.

Gamla IOGT, Godtemplarna

IOGT har inte alltid varit på nuvarande adress, dvs Västra Trädgårdsgatan 2. Innan man kom i besittning av nuvarande lokaler, var adressen Västra Trädgårdsgatan 25 - 27. De fick maka på sig då man skulle riva deras gamla lokaler. Allt från Västra Storgatans hörn med V Trädgårdsgatans östra sida, fram till Odd Fellows huset skulle bort. År 1969 var flytten klar. Man hade nu lämnade sitt gamla tillhåll och etablerade sig i närheten av Nyköpings hus, dvs. Västra Trädgårdsgatan 2.

Men nu några ord om verksamheten på det gamla stället. På något sätt fick undertecknad kontakt med en person som påstod att det skulle bildas en intressegrupp för DX-lyssnare. Det lät intressant och platsen var IOGT-huset. Tiden borde ha varit omkring år 1950. Så undertecknad knallade dit och det visade sig att ledaren hette Kjell Fredriksson! Han visade oss in i teaterlokalen och därefter under scenen. Där det fanns luckor i taket som stod i kontakt med scengolvet! Där skedde våra sammankomster. Nåväl, senare fick han signalen SM5CZQ, men det är en annan historia.

Denna lokal har haft många funktioner sedan mitten av 1800-talet. På den tiden var adressen Västra Trädgårdsgatan 38. Där var det ingång till teaterlokalen med läktare, kafeteria, toaletter samt kontorsutrymmen för IOGT. Man anordnade där danser, fester och andra sammankomster. Teaterlokalen var stadens första teater.

Västra Trädgårdsgatans västra sida, från Storgatan till Repslagaregatan, är nästan orörd. Det som försvann var Gripenskolans vaktmästarhus och uthus. De strök med när Knipgränd blev en gata. Nu är det en gata med trottoarer och körbanor av modernt snitt och heter fortfarande Knipgränd! Se fotot från 2020 av undertecknad.

För att hitta i omgivningarna utgår vi från V Storgatans korsning med V Trädgårdsgatan och rör oss norrut, på östra sidan av gatan. Det första huset har sin gavelsida mot V Trädgårdsgatan. Där fanns Westlings Elektriska, som hade sin butik med ingång från Storgatan. Till baksidans stora gård fanns förråd och en korvkiosk samt ett gammalt hus. På motsatta sidan av gatan finns nuvarande apoteket Fenix. Sedan kom dåtidens resecentrum för bussar, en ganska stor tomt med plats för ett 15-tal bussar och väntsal med kiosk för de resandes behov. Mitt emot busstationen ligger ett vitt gammalt hus. Adressen är V Trädgårdsgatan 51, tomt 22. Detta hus är troligen från 1700-talet och är byggt av tegel. Ett av stadens äldsta hus och där huserar nu bla en frisersalong. Vi bör ha i åtanke att ryssarna brände ned hela staden år 1719. De hus som överlevde var inte många.

På samma sida och vägg i vägg med frisersalongen, finns ett gammalt tegelhus som har haft många funktioner under årens lopp. Huset var från början ett bryggeri och har sedan haft ett otal funktioner till dags dato. Bland annat ligger Pensionärernas hus där. NSA har även använt detta hus för sina sammankomster under 60-talet. Om man går på Knipgränd från Brunnsgatan mot V Trädgårdsgatan, tätt intill tegelfasaden, så skulle man kunna kliva rakt in i IOGT-s huskomplex när man passerat V Trädgårdsgatan.

Nu ligger Landstatshuset där med en av sina ingångar. På vänster sida på fotot syns dåtidens yrkesskola, sedan småskola, återigen yrkesskola. Det har även varit ett hus för pensionärer. Numera är det ett flerbostadshus. På höger sida syns det gamla bryggeriets fasad. Godtemplarnas verksamhet flyttades år 1969 till deras nuvarande lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 2. Efter flytten revs de gamla lokalerna och Landstatshuset byggdes upp. Det kan tilläggas att Tempo hade sin affär med ingång från Storgatan i samma huskomplex.

Ännu äldre Godtemplare

När Södermanlands Nyheter var en läsvärd tidning fanns en redaktör som hette Per Klang. Denne man hade en stående artikel varje lördag (tror jag) som hette "Flanören". Han valde ut ett objekt i staden som han tyckte verka intressant. Då skrev han vad han hittat om huset, platsen eller något annat intressant objekt. Det fängslade många Nyköpingsbor till att läsa hans artiklar. Det intressanta var att även nyinflyttade personer undrade vem som stod bakom "Flanören". Han gick hem i alla läger. Denne man har skrivit många böcker rörande Nyköping. Ur boken "**Vårt gamla Nyköping**", sidan 33, kan man se en bild tagen omkring år 1900. I fonden finns en stor trävilla som känns bekant. Adressen är Västra Trädgårdsgatan 2!

Nu bläddrar jag till sidan 44. Jag citerar ur boken "Den här bilden är från 1919 och visar en bebyggelse, som i många avseenden var typisk för det gamla Nyköping, men som nu är som gott som helt försvunnen. Den större byggnaden med brutet tak i bildens borte del är förutvarande Godtemplarhuset, V Trädgårdsgatan 38, som från början var en gammal torklada, men som under 1800-talets första hälft var Nyköpings enda teaterlokal." Godtemplarna har använt sig av en Byggnadsförening som administrerat deras hus under årens lopp. På sidan 45 visas en bild av Godtemplarnas ordenssal vid sekelskiftet 1899/1900.

Fastighetsbeteckning för de nya husen

Vi utgår återigen från "**Rapport 3**" och letar rätt på adressen. Platsen där Godtemplarnas hus fanns tillsammans med Busstationen, är bebyggd med Landstatshuset. Se sidan 160 där "**26:2 kv BORGAREN å Väster**" där det nya huset finns beskrivet. Tomt 18 och hus 5 upptar nu platsen. Så här står det: "V Trädgårdsgatan 30 – 38. Kontorsbyggnad av betong och tegel i 3-4 våningar, uppfört 1976 (arkitekt Å Jansson). Cementsockel, röda tegelfasader. Plåttak."

Observera, att adresser och tomtbeskrivningar har förändrats ett flertal gånger under årens lopp, då även behov av att dokumentera har förändrats.

IOGT-huset och dess föregångare

När jag ändå är inne och rotar i gamla noteringar kan det vara på plats att försöka hitta bilder som visar hur det såg ut. Det finns en del att vaska fram ur Bildgruppens arkiv (är medlem där), Södermanlands Museum och Nyköpings kommuns arkiv. Så sist kommer en liten bildkavalkad med kommentarer. Alla bilder har fil-ändelsen "jpg" och är hårt komprimerade. Vi börjar med den äldsta bilden.



Bilden ovan: Så här lyder tillgänglig text: "Högsommar **1919** på Västra Trädgårdsgatan. Systrarna Karlsson står längst fram i mitten bland barnen och håller varandra i handen.

Anmärkning: Gamla teaterladan (nu Godtemplarhuset). Teaterladan längst bort (nu 38) hitom denna skohandlare G.H. Berglund, ytterligare hitom flyttade Ivar och Hedvig Karlsson in 1909, deras döttrar Cally född 1909 (gift Söderberg) och Silva född 1915 (gift Karlsson), står längst fram i mitten bland barnen och håller varandra i hand. Källa: Bildgruppen Nyköping.

Fotograf var Postmästare Gustaf Wilhelm Oldenburg."

Undertecknads kommentarer: Vad vi ser är den ombyggda gamla torkladan som torde ha inretts som både ordenssal och teaterlokal. Det fanns en läktare i lokalen. Det finns även ett kort av interiören av ordenssalen (se Klangs bok ovan). Detta hus är det hus som användes som torklada för tobak innan den köptes av Godtemplarna.



Bilden ovan: Så här lyder tillgänglig text: " Nyköpings busstation, invigd 1932. Platsen är Västra Trädgårdsgatan 38, kvarteret Borgaren S:t Nicolai., Nyköping".

Undertecknads kommentarer: En utmärkt översiktsbild som säger mycket. Busstationen fanns på Trädgårdsgatans östra sida. Längst bak i fonden syns "Odd Fellowshuset". Framför detta hus syns en stor putsad vägg, från trottoaren och mot berget, där klockstapeln står. Denna kompakta väggyta tillhör den tillbyggnad som utfördes omkring 1935 av IOGT och visar den nya teaterns långsida. In- och utgång fanns från Trädgårdsgatan. En reservutgång fanns även inne på teaterns gårdsplan. På västra sidan syns det gamla bryggerihuset (med takvåning) där "Pensionärernas hus" nu huserar. Därefter ser man gaveln av Nyköpings Yrkesskola, som även varit småskola. Undertecknad har varit "andraklassare" där!



Bilden ovan: Så här lyder tillgänglig text: "Gustaf Adolf Berglunds skomakeri, Västra Trädgårdsgatan i Nyköping omkring **1935**.

Anmärkning: Fr.v. Odd Fellow:huset som invigdes 25-12.1866 (syns ej i bild, Bo Jonssons anmärkning). Längst t.h. den äldsta delen av I.O.G.T:s Ordenshus invigd 1883. Tobaksladan – Teaterladan – Ordenshuset ha lång historia. Huset byggdes på **1740**-talet av mantalskommisarien Mårten Westling att användas som torklada till hans tobaksodlingar. Verksamheten blev inte långvarig, svårt med tobaksodling här i Sverige.

År 1800-02 hade man teaterföreställningar här. Den första pjäsen hette "Den okände eller Världsförakt och Ånger" 4-2-1833 och den sista var "Det engelska hittebarnet".

Teatern invigdes 4-3-1833 och höll på till augusti samma år.

I.O.G.T. köpte huset **1883** och användes till 1969.

Den 28 april 1969 var det rivningsfest. Se vidare information i Bildgruppens pärm, John Mueller.

Källa: Bildgruppen Nyköping. "

Undertecknads kommentarer: Det har blivit fel i definitionen av Ordenshuset. Det ligger näst längst bort med långsidan mot gatan. Det hus som ligger längst bort är en tillbyggnad som skedde runt 1905. Nybyggnaden innehåller kontorsrum, toaletter, kök mm och ingång till den "nya" teatern som också byggdes. Något foto på den nya teatern har jag inte funnit. Den nya/sista teaterlokalen ligger bakom den vita byggnad som är längst bort vid trädet, och sträcker sig delvis bakåt mot Klockberget. På fotots högra sida, där bilen står, syns dåvarande Gripenskolan, som har varit yrkesskola under 2 perioder och småskola ett antal år.



Bilden ovan: Så här lyder tillgänglig text: "IOGT:s första lokal, Tobakslada – Teaterladan – Ordenshuset.

Den ursprungliga byggnaden är den del som ligger med långsidan mot gatan. Bortre delen byggdes 1905. Tobaksladan byggdes på 1740-talet, användes som torklada för tobak. Åren 1800 – 1802 användes den till teater och kallades då för "Comedihuset". Teatern invigdes 1833 och slogs igen 1883.

I.O.G.T. köpte huset 1883 och använde den som Ordenshus till 1967 då det var rivningsfest. Se vidare information i Bildgruppens pärm Kvarter Del 2.

Motiv: V Trädgårdsgatan 38 Borgaren 26 Nyköpings S:t Nicolai. Källa Bildgruppen."

Undertecknads kommentarer: Sanninghalten i materialet ovan garanterar jag inte för. Det finns nog mer att rota i men det här får räcka för mig. Konstaterar dock att även den första IOGT-lokalen verkar anrik, byggd omkring 1740. Den nuvarande IOGT-lokalen har också gamla anor!



Bilden ovan: Bilden visar en välkänd vy. Det är alltså IOGT/NTO:s stora hus med adress V. Trädgårdsgatgan 2. En vinterbild i färg tagen av fotografen Göran Ekbohm någon under 2010-talet.

Tyvärr är dokumentationen ofta bristfällig för de kort som blivit tillgängliga. Mycket arbete läggs ned, både från Bildgruppen och från Södermanlands museum för att identifiera bilderna. Datum när korten tagits finns i regel inte noterade. De bilder man fått tag i identifieras till plats och trolig tidpunkt.



Bilden ovan: Bilden visar gatan Knipgränd och är fotograferad år 2020 av författaren. I fonden Landstatshuset, till vänster gamla Gripenskolan och till höger syns tegelväggen till det gamla bryggeriet. Alltså Pensionärernas hus.

Bo Jonsson SM5AXB, i juli år 2020.

Aif SM5RDF / OH6KB

Mitt intresse vaknade i slutet på 70-talet när en av mina klasskompisar hade en far (SK OH6NZ) vilket ledde till en nybörjarlicens som det hette på den tiden i Finland. Jag är född och uppvuxen i Finland i en liten by utanför staden Jakobstad och där finns radioklubben OH6AG där vi tränade CW och sedermera fick avlägga licensprov.

Kan nämnas att i Jakobstad fanns en rundradiostation på mellanvåg som var en av de första rundradiostationerna i Finland som togs i drift 1928 och var i drift till 1970 talet. Effekten låg på 30 kW.

Dom första stapplande stegen togs med en hembyggd kristallstyrd sändare på ca 10 Watt (EL84 slutrör!) vilket gällde enligt licensen. Året var 1972. Mottagaren var en Trio 9R59-DS. Med den utrustningen kördes ca 500 kontakter under ett år varefter licensen uppgraderades för att gälla högre klass. Då inköptes ett CW hemmabygge med Geloso vfo och slutrör 6146 vilket gav 50-60 ut. Nåt år senare införskaffades en begagnad Drake TR4C med vilken sen kördes mera kontakter från föräldrahemmet. Antenner tråd dipoler.

Efter fullgjord ingenjörsutbildning i Vasa och militärtjänst fick jag anställning som provningsingenjör i Raumo på det finska kärnkraftverket TVO 1 och 2 som då byggdes. Var även med i deras lokala radioklubb några år. 1982 flyttade jag till Nyköping då kraftverken var färdigbyggda. Blev inte mycket radiokörande under den tiden. Slutet på 80-talet träffade jag min fru Birgitta och vi köpte villa i Tystberga där en del radio kördes och en Icom 735 inköptes. Några år senare flyttade vi in till Nyköping och där bor vi fortfarande kvar på samma adress.

Nu blir det inte mycket körande på kortvågen, en del kontakter på 2 m dock. Draken TR4C finns kvar i källaren men jag vet inte om man vågar starta den då kondensatorer och rör stått spänningslösa så många år. IC735 fungerade sist jag använde den uppe i Öregrund där jag hade en övernattningslägenhet under 3 år när jag jobbade i Forsmarks kärnkraftverk som utbildare.

Slutligen, undrar hur framtiden kommer att bli?

73 de SM5RDF/OH6KB Aif

Hänt på bygden hos SM5KNV

En sak är helt klar, ju fler prylar man har, ju större risk är det att något går sönder!

Här nedan ser ni en vinterbild från mitt QTH. Till vänster en 24-meters QUE DEE-mast med en KLM KT34XA för 10-15-20. Ovanför den sitter en 6 element yagi för 6 meter. Till höger en 18-meters CUE DEE-mast med 2 element för 40, 3 element för 17 och 3 element för 12 meter. Dessa tre antenner var hembyggen. CUE DEE-masterna är av aluminium och är hissbara.

Så har såg det ut före katastrofen:



På vårkanten tänkte jag räta upp 40-meters yagin som hamnat lite snett. Det skulle jag inte ha gjort! När jag vevat ner masten och justerat antennen var det dags att veva upp härligheten igen. Det var nu det hände... När masten nästan var helt uppvevad gick en hisslina av! På någon sekund var katastrofen ett faktum. Jag hann inte springa undan, men tack och lov fick jag inget i skallen. Orsaken var att en av hisslinorna hade gått av p.g.a. rostangrepp.

Alla tre antennerna såg ut som plocke-pinn! Inget gick att rädda. Elementen spretade åt alla håll. Bommarna hade gått av och var böjda. Vojne-vojne! Och vad värre var, så blev masten ganska skadad när fackverkssektionerna kom nedfarande. 2 hisslinor var av. Linhjul och hjulhus var skadade. Övre

delen av två av sektionerna var tilltufsade. Efter att ha sett över allt som var skadat tänkte jag, nu skiter jag i det här!

Så det hela fick vara orört i ett par år. Men i februari i år tog jag tag i eländet. Konstaterade vad som var skadat på masten och fann att masten kunde nog lagas. Jag beställde nya hisslinor och material i aluminium för att lappa ihop masten igen. Det är aldrig roligt att laga saker som är så illa åtgångna så jobbet med att återställa masten tog ganska lång tid. Men till slut fick jag till det och nu är masten funktionsduglig igen.

Som ni ser på bilden så sitter det en 6-element yagi för 6 meter på den vänstra masten. Jag tyckte att det gick ganska dåligt att köra DX på den antennen så jag skaffade en likadan antenn till. Jag vevade ner den masten och flyttade 6-metersantennen till den högra masten och stackade den nya antennen med den gamla. Den högra masten innehåller nu bara två 6-metersantennerna.

Vad göra med antenner för den vänstra masten. KLM:en får sitta kvar så klart. Just nu sitter förutom KLM:en 2 element för 17 meter (hembygge) och en 4 element för 6 meter. Till hösten kommer jag att byta ut 4-elementaren till en 2 (eller 3) element för 12 meter. Men det här gick ju alldeles för smidigt! När jag skulle veva upp den vänstra masten så gick det bara att veva upp en bit, sedan var det stopp. Jag kan för mitt liv inte begripa vad det är för fel. Masten är nu uppvevad till 15 meters höjd i stället för 24 meter och så får det vara i alla fall till vidare.

Så här såg det ut på den gamla goda tiden.



Leif SM5KNV

Good Old Days

Några exempel på vad som hänt med en del DXCC-länder under åren.

	Nutid (år 2002)		När det begav sig
A2	Botswana	ZS9	Bechuanaland
D6	Comoros	FB/FH	Comoro Islands
FH	Mayotte	FB/FH	Comoro Islands
J2	Djibouti	FL	French Somaliland
J5	Guinea-Bissau	CR3	Portuguese Guinea
JD1	Minami Torishima	KG6	Marcus Island
JD1	Ogasawara Island	KG6	Bonin & Volcano Is.
KC6	Fed. States of Micronesia	KC6	East Carolines
T8	Belau	KC6	West Carolines
S2	Bangladesh	AP	East Pakistan
T30	West Kiribati	VR1	Gilbert & Ocean Is.
T31	Central Kiribati	VR1	British Phoenix Is.
T32	East Kiribati	VR3	Line Is.
V3	Belize	VP1	British Honduras
V4	St. Christofer & Nevis	VP2K	ST. Kitts & Nevis
XT	Burkina Faso	XT	Upper Volta
YJ	Vanuatu	FU	New Hebridies
Z2	Zimbabwe	ZE	Southern Rhodesia
ZS3	Namibia	ZS3	Southwest Africa
7Q	Malawi	ZD6	Nyassaland
9J	Zambia	VQ2	Northern Rhodesia
9Q	Zaire	9Q5	Congo

Varifrån jag hämtat ovanstående har jag glömt, hi!

/Leif SM5KNV

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In:

SA5DFR, Daniel
SM5AXB, Bosse
SM5RDF, Alf
SM5???, Här kunde DITT bidrag funnits med!

